



Breda, waar cultuur en natuur hand in hand gaan

Nu de zomervakantie achter de rug is, zetten de meeste mensen ook hun verre reizen tijdelijk op hold. Maar geen paniek, ook dichtbij valt er veel moois te zien en te beleven. Tijdens een weekendje Breda bijvoorbeeld.

Na een autorit van 150 kilometer komen we aan in Breda, waar we de komende 48 uur de stad en de omgeving zullen ontdekken.

Pleintjes en terrassen

Breda staat bekend om haar Grote Kerk, te midden van een heleboel leuke pleintjes en terrassen. Het prachtige gotische gebouw heeft een rijk interieur met veel kunstwerken en prachtige glas-in-loodramen. Bij het buitenkomen van de kerk kan een fris

glas op een gezellig terrasje niet ontbreken. Op loopafstand vind je het kasteel van Breda. Dit is de thuisbasis van de Koninklijke Militaire Academie, een indrukwekkend gebouw met een lange geschiedenis. We wandelen verder richting het mooie begijnhof, als het ware een oase van rust midden in de stad. Je kan er slenteren tussen de oude huisjes en genieten van de serene sfeer.

Wil je niet zomaar wat ronddwalen,

dan zijn er verschillende stadswandelingen beschikbaar. Ze nemen je mee langs de belangrijkste bezienswaardigheden en vertellen de geschiedenis van de stad.

Breda vanop het water

De volgende dag stappen we aan boord van een open elektrische sloep en varen we de singels af. Op die manier krijgen we een heel andere kijk op de stad. Bovendien blijkt onze schipper Breda op zijn duimpje te ►

kennen. Zo komen we te weten dat de singels geen grachten zijn en niet zijn aangelegd als verdediging tegen aanvallende partijen, maar dat ze specifiek zijn gegraven om het historische stadscentrum te omringen. We varen onder andere langs het kasteel van Breda, de koepelgevangenis, het begijnhof, ... Op die manier zien we veel gebouwen die we gisteren ook al zagen, maar dan van de andere kant, vanop het water.

Shoppern

Dat je in Breda goed kan shoppen, is geen geheim. Maar wat Breda uniek maakt, is de gevarieerde mix van ketens en lokale winkels en boetiekjes in pittoreske winkelstraatjes zoals 't Sas, Veemarktwartier, Wilhelmi-



natraat/Ginneken en het Sint-Annastraatje. Als het begint te regenen, vluchten we het overdekte winkelcentrum De Barones in, op een boogscheut van de Grote Markt. Hier tref je vooral bekende winkelketens zoals Only en Mango. Grotere ketens vind je niet alleen terug in De Barones, maar ook in de Korte Brug-, Lange Brugstraat en Karrestraat/Eindstraat.

Voor een ander winkelcentrum moet je in de Houtmarktpassage zijn. Na een grondige renovatie in 2019 is dit leuke winkelstraatje ondertussen niet meer overdekt. Dat neemt niet weg dat het nog steeds uitnodigend is en dus zeker een bezoekje waard.

Museum op straat

Genoeg geshopt! We willen zien wat de stad nog te bieden heeft. Ons oog was de afgelopen dagen al gevallen op tal van grote muurschilderingen, die onze nieuwsgierigheid wisten te wekken. Ze blijken deel uit te maken van de Blind Walls, meer dan 100 muurschilderingen die je overal in en net buiten de stad tegenkomt. Zo vormen ze een leuke en alternatieve manier om Breda te ontdekken. Elke muurschildering heeft een verhaal en een link met de stad. Samen vertellen ze hét verhaal van Breda. Via de bijhorende app kom je alles te weten over de locaties, de kunstenaars, de schilderingen en de verhalen.

Van Gogh

Wie aan Noord-Brabant denkt, denkt aan Van Gogh. Breda en zijn omgeving hebben een grote rol gespeeld in het leven van de Van Goghs. We verlaten Breda en trekken naar Etten-Leur, het 'Van Gogh dorp', waar ►





hij zijn carrière startte. Hier, op tien kilometer van Breda, vind je meerdere Van Gogh monumenten en bovendien is het ook het vertrekpunt van één van de vijf Van Gogh Nationaal Park Wandelroutes. De wandelingen nemen je mee doorheen het leven en het werk van de bekende schilder. Daarnaast start in Etten-Leur ook één van de 10 unieke lussen van de Van Gogh Fietsroutes. Beleef zijn liefde voor de natuur, ontdek waar hij tekenles-

sen kreeg en ervaar zelf hoe hij inspiratie voor zijn meesterwerken vond. Natuur en cultuur gaan hand in hand zowel met de fiets- als wandelroutes.

Authentiek lunchen

Voor we aan onze wandeling beginnen, hebben we afgesproken voor een lunch bij Menmoerhoeve in Etten-Leur. Bijna alles wat je hier eet, komt van eigen grond. We krijgen er een rondleiding en uitleg over de ver-

geten groenten, we wandelen verder langs de koeien, de bijen, de kikkervijver en de vlindertuin. Helaas zijn de weersgoden ons niet goed gezind en zijn we genoodzaakt naar binnen te vluchten. Bij mooi weer kan je er ook genieten van verschillende activiteiten zoals boerengolf, boerenspellen of een ritje met de huifkar. Voor de lunch zelf trekken we naar 'de stal'. Het decor is authentiek en voor de producten wordt er samengewerkt met lokale ondernemers. De gerechten zijn eenvoudig maar puur en brengen ons terug in de tijd.

Slapen in de natuur

We overnachten in Cottage Markdal, aan prachtige accommodatie in de natuur en op fietsafstand van het centrum. Bij aankomst worden we warm ontvangen door gastvrouw Nanny. Nanny maakt ons bij een kopje koffie meteen wegwijs en vertelt ons wat we zeker niet mogen missen in en om Breda. Er zijn gratis fietsen ter beschikking en deze kunnen we het hele weekend gebruiken om op verkenning te gaan. Want tijdens een weekendje Breda geniet je niet alleen van de stad, met zijn geschiedenis en cultuur, maar ook van de natuur. Elke ochtend worden we bovendien verwend met een heerlijk ontbijt van biologische producten.

Breda is al meermaals bekroond als meest gastvrije stad van Nederland en na onze tweedaagse kunnen we dat alleen maar beamen!

www.visitbrabant.com